

Kor Dialis Årsrapport 2007 - 2008

Melodi: Nu lakker det ad tiden småt ...



1. Snart slut-ter sig vor sang- sæ- son, de gla- de tirs- dags- stun -der. Vi
2. Husk: vi i lav sep- tem- ber- sol, til fo- to blev op- stil- let, og
slut- ter dem på glad fa- con, med fest vort år af- run- der. Syng, Syng, Syng, Syng i
smi- led' til vor fo- to- graf og ta- get fik vor bil- led'. Smil, Smil, Smil, Smil i
kor. Nyd sang- glæ- den stor. Syng med i Di- a- lis gla- de Kor!
kor. Med sang- musk- len stor. Syng til i Di- a- lis sto- re Kor!



3. Da Annelise fik sin gom,
hun fik en stor surprise;
thi pluds'lig Kor Dialis kom,
og gav en brudevise.
Sang, sang, sang, sang som
bedst
til din store fest.
Dialis sang ud for brud og gæst.

4. Glad vi på Café Phenix går
og der lidt samvær holder.
Måske en lille øl-tår får
og store sandwich-boller.
Spis, spis, spis, spis og drik;
thi helten du'r ik',
hvis sangmusklen ingen næring
fik

5. Hver jul vi slutter vor sæson,
en Julekoncert giver.
Så synger vi "The Nissesong".
"White Cristmas" nok det bliver.
Sne, sne, sne skal vi få,
men gaden er grå.
Pyt, vi har vor Julestemning på.

6. Det efter nytår alvor bli'r,
vi øve må koncerten.
Og den dag Lisbeth udebli'r
en knægt han klarer ærten.
Øv, øv, øv nu din sang,
øve tekst og øve klang,
sig nærmer den sidste øve-gang.

7. En forårsaften mad vi nød
på Campo de Fiore.
Blodbryllup så vi: liv og død.
En aften af de store
Se, se, se blod og jord
og blodfejde gror
så fremmed for dette kolde nord.

8. Som webbens redaktør jeg har
en nyhed at lancere:
på YouTube' Kor Dialis har
nu videoer flere.
Kig, kig, kig med et klik
og nyd med dit blik,
den udbredelse vort kor nu fik

9. Skønt marts er både blæst og
kold
på korweekend vi tager.
Det styrker jo vort sammenhold
og der er altid kager!
Øv, øv, øv nu din sang,
øve tekst og øve klang,
sig nærmer den sidste øve-gang.

10. Og når vi meget trætte når
kor-lørdag sidst på dagen.
En middag fin vi glade får,
det hjælper jo på sagen.
Spis, spis, spis og drik;
thi helten du'r ik',
hvis sangmusklen ingen næring fik

11. Ved Stefan Kirkes Orgelværk
For første gang vi vover
til orgelbrus at gå besærk,
mens orglet bag os koger:
Se, se, af hav på ny
Sol stiger mod sky
og tvinger alt mørke til at fly!



12. Til Bispebjerg vi cykler op
Det er en mægtig bakke
Og var klaveret ej i top,
Man os med kaffe takke!
Tak, tak, gid det må gå,
og vi for jer må
lidt glæde og bedring håbe på.

13. På Aalholm er der stor koncert
For family og venner
Til Galla er der linet op
Og vi for sagen brænder:
Syng, Syng, Syng, Syng i Kor.
Nyd Sangglæden stor.
Syng med i Dialis Glade Kor.!

Den Gamle Redakteur