

1 Vor sangsæson er omme,  
Vi synger sidste sang  
Godt alle kunne komme  
Og slutte årets gang  
Ja, meget er oplevet  
Derfor er sangen skrevet  
*Thi Kor Dalis forårs-fest  
Med korsang sluttet bedst*

2 Vi sang i Jesuskirken  
For Claus og for Anett'  
Claus overrasket blev igen  
Det ku' han ikke gæt'  
Men det som vi fik sunget  
Var ej det vi had' øvet  
*Det klarer kor Dialis let  
Vi følger blot Lisbeth*

3 Da Jens og Sussi runded'  
De 25 år  
Vi mødte op på fælleden:  
Et kor dér pludselig står  
Vi sang så Jens han grædte  
Vi pindemadder ædte  
*Men da vi finde hjemad skull'  
Var natten sort som kul*

4 I Rødovr' sku' vær' gilde  
Alt hos den gamle Jørg'n  
Han nåed' nem lig de halvfjerds  
I livet et skarpt hjørn'  
Og Kor Dialis sjunge  
Og røre deres tunge  
*Og fejred' gamle Jørgen Schmidt  
Nestor fra vores kor.*

5 Margrethekirken klinge  
Af sang og orgelklang  
Når Kor Dialis julesang  
Får Julen sat i gang.  
Amanda ny ved orglet,  
Hun var vist lidt nervøs  
*Men da vi først kom godt i gang  
Fuldt bruste orglets klang.*

6 Hvert nytår pensionister  
På Byens rådhus går  
Med koncert sang-artister  
Der fejres et nyt år  
Og fra vort kor 10 tøser  
I festligt skrud klædt ud  
*I rådhusrummets store klang  
Tog del i festlig sang*

7 Svend Schultz's forårsviser  
Har Lisbeth valgt i år  
Med nattergal og drosselfløj  
Og romantik i vår  
Og Svensk/Finsk sommersuite  
Som kræver konduite:  
*Vi dragspel trækker en oktav  
og hvert R ruller gav*

8 Korweekend holdt så koret  
I Hvidovre i år  
For der er godt at være og  
et dejligt flygel står  
Men tændte lys og blomster  
Sat på den sarte lak  
*er ikke særligt velset der  
så husk det fremad, tak.*

9 Men fik vi nogen kage?  
Thi syg sig Inger lagt.  
Men Ingers mand han ku sin pligt  
Til kaffen har han bagt'  
Vi svælgede i kager  
Og lækre søde sager  
*Thi et er vigtigt i vort kor  
At "sangermusklen" gror.*

10 At komme ind på Skolen  
Er ikke altid let  
Og skønt vi trykker numrene  
Den makker ikke ret  
Og selv om Havehuset  
Ved søen ligger flot  
*Det var en kold fornøjelse  
Og ikke særligt "hot".*

11 Normalt er alter glade  
Og de sig alle morer  
Men på det sidste brokker  
de sig over vor' tenorer  
De si'r vi er for mange og  
Overdøver alt  
*Men mon de ikke savned' os,  
Hvis vi var væk, trods alt*

12 I år var topmomentet  
At vi på Plænen sang  
Vi har jo spændt forvented'  
At denne bombe sprang  
Ved redaktionens slutning  
Vi endnu ikk' har sung't  
*Men Kor Dialis sjunger bedst  
Og skaber årets fest!*