

Kor Dialis Forårsfest 2015

mel: Den lyse dag er mild og lang (sat lidt ned)



1 Så er der gået nok et år, og Kor Di - a - lis
fe - rie får; men hus - ker I vort ef - ter - år: I he - de -
Hu - se - ne vi syn - ger om en væb - net mand, som med ring - bryn - je
kæm - pe kan, åh gid han smi - i - de ku' sit sværd: det var en mes - se værd.

1 Så er der gået nok et år,
og Kor Dialis ferie får,
men husker I vort efterår:
i hede husene
vi synger om en væbnet mand,
som med ringbrynje kæmpe kan;
åh gid han smide ku' sit sværd:
det var en messe værd.

3 En lidt forsinket fødselsdag
hvor vi for Lisbet synge ska'
hun styrer - tror hun - vort program
men åh, hun snydt bli'r skam:
et bøgetræ, et aftensuk,
en stille regn der siler smuk.
I det gedulgte øved' vi
vor gaves melodi.

5 Carl Nielsen, han var meget fynsk
og hvis han havde været synsk,
hvor ville han ha' været glad,
når vi hans kæmpekvad
med egne soli og klaver
indøver flittigt og han ser
i Solbjerg smukke kirkgård
vor premiere står.

2 Vi sang så flot i Albertslund
med de som over Øresund
kom her og danned' kæmpekor
og sang for fred på jord.
Vi sang den smukt i Tivoli
og nogle vil her i juli
med koret ønske peace for all
i Royal Albert Hall

4 Ved jul de gamle julekvad
bli'r fundet frem, snart udenad
med fryd vi synger dem igen
på Ingeborggården
og i Margrethekirken flink
vi fulgte Lisbeths mindste vink,
det var som selve solens skin
faldt i vort hjerte ind

6 Ja året går sin skæve gang,
vi klarer alt, blot vi vor sang
kan synge, skønt det regner ind
og kold er hver en vind.
Med hackere vi kæmpe må,
for nodelys må Brian stå;
dog glade vi hver tirsdag står
og korsangs glæde får.